

maan tot waakzaamheid

de maan boven Landsmeer
en die boven Bachmoet
zijn dezelfde

als de laatste maan
boven de Noordzee
die de zes vliegeniers zagen

het water was stervenskoud
gelijk daar in de dode stad
de mansdiepe loopgraven

zij schrijven nu geschiedenis
om niet te vergeten
Свобода op de muren gekalkt

zoals wij toen *Vrijheid* krijtten
op muren waartegen
we vandaag bloemen leggen

uit de hel herrijst de geest
zo komen de verhalen
zo raakt het geweten